

In naam van Oranje

In naam van Oranje, doe open de poort!
De watergeus ligt aan de wal
De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord
Hij vordert Den Briel of uw val
Dat is het bevel van Lumey op mijn eer
En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer
De watergeus komt om Den Briel!
De watergeus komt om Den Briel!

De vloot is met vijfduizend koppen bemand
De mannen zijn kloek en vol vuur
Een ogenblik nog en zij stappen aan land
Zij wachten bericht binnen 't uur
Gij moogt dus niet dralen, doe open die poort
Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord
Bezit van de vesting Den Briel!
Bezit van de vesting Den Briel!

Komt, geeft de verzek'ring, ik moet spoedig terug
De klok heeft het uur reeds gemeld
Ik zeg 't U, geeft gij mij de sleutels niet vlug
Dan is reeds uw vonnis geveld
De wakkere Geuzen staan tandknarsend daar
Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar
En zweren: "Den dood of Den Briel!"
En zweren: "Den dood of Den Briel!"

Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen
En spreekt over Koppestocks last
"De stad in hun handen of anders de dood"
't Besluit tot het eerste staat vast!
Maar nauwlijks is hiermee de veerman geveleid
Of Simon de Rijck heeft de poort gerammeid
En zo kwam de Geus in Den Briel!
En zo kwam de Geus in Den Briel!